



Het interieur van Hotel Saint Hubert in Haybes.

Symbool voor een herrijzende streek

Charleville-Mézières, met voor-sprong de grootste stad in de omgeving, heeft naast veel familiehotels een aantal ketenhotels, en een ruim aanbod aan restaurants. Prijzen van kamers en maaltijden zullen Nederlanders doen glimlachen.

Wie liever in alle rust overnacht, kan terecht in het plaatsje Haybes langs het traject, een sfeervol gehucht met twee kerken, mooi gelegen aan de Maas. Het Hotel Saint Hubert leefde ooit van de jagers die hier in de omgeving van oktober tot in januari joegen op zwijnen – het zwijn is het symbool van de streek – en herten. Inmiddels is het overgenomen door de dertigers Julien en Delphine Degente, die het vak leerden in Parijs en sinds twee jaar hun droom waarmaken in hun geboortestreek.

Het eenvoudige hotel is daarmee een mooi symbool voor de herrijzenis van de streek: er wordt nog verbouwd, maar de tien kamers (prijzen vanaf 47 euro) zijn inmiddels met smaak en enthousiasme opgeknapt. Ze hebben elk een eigen inrichting, die of refereert aan de lokale geschiedenis (leistein) of een eigen verrassende kleurencombinatie heeft gekregen. En in een van de kamers hebben de eigenaars, naar eigen zeggen speciaal voor Nederlanders, een extra lang kingsizebed neergezet. Het pièce de résistance is een spa-suite op de eerste verdieping.

Het hotel, dat ook dienst doet als traiteur, heeft een simpele liefdevolle keuken met klassiekers en streekgerechten. Menu's van 12 tot 37 euro en à la carte.

Behalve jagers ontvangt Saint Hubert nu vooral fietsers en wandelaars uit Frankrijk, België en Nederland. De gastvrijheid van de eigenaren blijkt onder meer uit hun vlekkeloze beheersing van het Engels, iets wat nog niet zo lang geleden toch allerminst gewoon was in Frankrijk.

Sinds vorig jaar mag Hotel Saint Hubert zich, net als sommige andere horecagelegenheden langs de route, fietsvriendelijk hotel noemen. Dat betekent dat er een overdekte stalling voor fietsen is, materiaal om je fiets te repareren, er wordt een, voor Franse begrippen, 'extra stevig' fietsontbijt gereserveerd en je kunt op verzoek een 'gezond' lunchpakket mee krijgen.